

## Woord van de nieuwe voorzitter



*It's a new dawn, it's a new day, it's a new life ... (Feeling good – Michael Bublé)*

Eindelijk! Na bijna anderhalf jaar in ruste te zijn geweest, lijkt er licht te zijn aan het eind van de tunnel. Het heeft een paar persco's geduurd, maar het sein staat voorzichtig op groen om vanaf september weer te gaan zingen. En dat werd tijd ook. Want hoe lang kun je een koor zijn zonder te zingen, zonder te repeteren, zonder op te treden?

Toch verbazingwekkend lang. Want we zijn er nog. Tijdens de goed bezochte ALV waren er veel betrokken leden met zin in de toekomst. Voorzichtig is al gesproken over een jubileumconcert in 2022. We zijn kortom springlevend. En dat is natuurlijk een mooie start voor een nieuwe

voorzitter.

Dank aan onze oud-voorzitter John die ons koor zes jaar lang heeft geleid in mooie en minder mooie tijden. We nemen afscheid als we hem ook de door hem begeerde knuffel kunnen geven. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne zomer. Ik heb er zin in!

*It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, for me. And I'm feeling good!*

Joost de Wals

## Uit de ALV

- Naast een nieuwe voorzitter hebben we ook een nieuwe penningmeester gekozen op de algemene ledenvergadering van 14 juni. Geert volgt Joost op die dus voorzitter is geworden. Geert is vertrouwd met onze boekhouding. Hij is namelijk al eerder penningmeester geweest.
- De jaarrekening 2020 werd goedgekeurd. Wij staan er als koor gelukkig financieel goed voor.
- Op verzoek van de kascontrolecommissie verleende de vergadering de penningmeester en daarmee het bestuur decharge over 2020.
- Een punt van discussie was nog of we ons 30-jarig bestaan wel volgend jaar moeten vieren of dat we het een jaar moeten uitstellen. De meerderheid vond toch dat we moeten proberen het jubileumconcert ook in het jubileumjaar 2022 te organiseren, ook al heeft het koor anderhalf jaar stilgelegen. Misschien moeten we het dan wat bescheidener vieren. Er wordt een speciale groep gevormd, de Lustrumcommissie, die zich vanaf begin september actief met het jubileum gaat bezighouden. Wij houden u op de hoogte.

## Fijne vakantie!



## Afscheid van Jan Aardema

Op zijn geboortedag, 23 maart, overleed Jan Aardema. Hij is 89 jaar geworden. Jan, onderwijzer in hart en nieren, was vanaf de oprichting lid van Het Herenakkoord. Hij was toen net met prepensioen en bij de tweede tenoren was hij met zijn ervaring met schoolmusicals en onderwijzerstoneel een sterke schakel. Bovendien speelde hij piano en daardoor had hij nieuwe stukken snel onder de knie.



In de zomer en winter verbleef hij altijd maanden in zijn geliefde Thailand. Daardoor miste hij wel repetities, maar hij zorgde er altijd voor dat hij zijn partijen kende. Toen hij door chronische bronchitis gedwongen werd met het koor te stoppen, bleef hij betrokken, als donateur en als bezoeker van optredens. Altijd enthousiast en aimabel. Jan is maar heel kort ziek geweest. De dood

boezemde hem geen angst in. Hij kon terugkijken op een mooi en gelukkig leven. Hij had zijn uitvaart goed voorbereid. De cd van ons koor lag klaar en toen we de kist de aula binnendroegen, gebeurde dat onder de klanken van de *Cantique de Jean Racine*. Het klonk werkelijk hemels.

Zelf mocht ik de plechtigheid afsluiten met een vertaling van *Beim Schlafengehen*, een van de *Vier Letzte Lieder* van Strauss. Ik heb een bijzondere vriend verloren en het koor een geliefd oud-lid.

Hans Heitink

## Cantique de Jean Racine

Hans schreef hierboven over onze uitvoering van de *Cantique de Jean Racine* van Gabriel Fauré. Als u benieuwd bent hoe die klinkt, klik dan op de volgende link:

[https://www.herenakkoord.nl/Cantique\\_de\\_Jean\\_Racine.mp3](https://www.herenakkoord.nl/Cantique_de_Jean_Racine.mp3)

De opname is gemaakt tijdens het Various Voices Festival in 2001 in Berlijn. De foto hieronder is daar ook genomen. Onze dirigent was toen Carli Bakker. Begeleid werden we door Camiel Verhoeven.



## Vanaf september weer los!

Dan kunnen we ook meteen hard aan de slag om het oude repertoire op te halen én nieuw repertoire in te studeren. Misschien kunnen we dan zelfs dit najaar nog een klein optreden verzorgen in eigen kring, op een Bonte Avond bijvoorbeeld. Verder staan nog op het programma privé optredens bij de koorleden Louis en Niek. En gaan we volgend jaar dan eindelijk naar het Nederlands Rozekorenfestival Tutti in Den Haag? Ook kijken we uit naar het concert in IJsselstein met Vrouwenkoor Amuse (zie foto) in het voorjaar van 2022. Veel werk aan de winkel dus!



## Kazernepraat



- Als alternatief voor het zingen gaan enkele leden in juli weer wandelen. Dit keer de wandeling *Geitenkamp, tuindorp bij de stad Arnhem*.



- Onze nieuwe voorzitter Joost was nog nauwelijks gekozen of hij nodigde ons al uit voor een koorbarbecue bij hem in de tuin. We hebben goeie herinneringen aan de koorbarbecues uit het verleden. Op de foto ziet u Jan in de weer met lekkere worstjes en ander vlees. Dat was in 2018. We krijgen nu al trek!

- Met onze dirigent Christel houden we contact via vlogs die ze regelmatig aan ons stuurt. Er komen allerlei interessante dingen aan bod die ons kunnen helpen bij het zingen o.a. een korte cursus notenleer. Maar we hopen natuurlijk dat we ook haar in september weer in levenden lijve zullen zien. We hebben haar erg gemist.



## Colofon

De Nieuwsbrief van Het Herenakkoord verschijnt tweemaal per jaar. Deze editie kwam tot stand met medewerking van Hans H., Joost en Geer. U leest alles over ons op [www.herenakkoord.nl](http://www.herenakkoord.nl) en [www.facebook.com/herenakkoord](https://www.facebook.com/herenakkoord). U bereikt ons via [info@herenakkoord.nl](mailto:info@herenakkoord.nl).

